

Vraag het aan Morya



Blijf trouw aan jezelf

“Er zullen altijd verrassingen zijn in het leven. Vandaag kan je zo naar de dingen kijken en morgen zie je het alweer voor een stukje anders, wees daar niet bang voor maar blijf trouw aan jezelf.

Het gaat er niet om dat je de dingen invult voor anderen, dat je denkt: ‘ja maar, wat zullen de anderen zeggen van mij als ik nu ineens tot een ander idee kom?’

Als je tot een ander iets komt vanuit jezelf dan begrijp je waarom en kan je dit uitleggen. Niet dat je dit hoeft te doen, maar als het zover komt, weet je voor jezelf: ‘zo en zo is het in mij tot stand gekomen’.”

A handwritten signature in dark blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 1: Kiezen om jezelf te zijn”
(uit hoofdstuk 14: ‘De groep en haar mogelijkheden’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 16

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


